

Er wordt te weinig gedronken En als er wel wordt gedronken, wordt er verkeerd geklonken

MARIAN DONNER
SCHRIJVER EN PUBLICIST
WWW.MARIANDONNER.NL

Je hoort je glas schuin te houden en het dan zo hard mogelijk tegen dat van een vriend, vijand of vreemde te slaan. Zodat de drank over de rand klotst - de alcohol moet worden vermengd. Dat is hoe de Vikingen het deden en daarna koningen, keizers en landheren. Want alleen zo wist je zeker dat je metgezel je niet probeerde te vergiften.

Wie nu echter chic wil doen, tilt zijn glas het luchtledige in. En geeft een kort knikje. De ander blijft op veilige afstand. Zo worden er tenminste geen glazen gebroken, geen bacteriën uitgewisseld, geen tafelblad of kleding bevuild. Zo houden we het netjes.

Het past bij deze tijd. Die is bovenal keurig, zoals Katie Roiphe in Lof van het rommelige leven schrijft. Gericht op orde en heilzaamheid. Er heerst een cultuur waarin we gezond dienen te eten, de sportschool altijd beschuldigend wacht en we onze geest reinigen met mindfulness, pillen en zelfhulpboeken. Overtollig vet wordt weggesneden, rimpels opgespoten, tot onze huid net zo glanst als onze ziel en darmen. Schoon moet het zijn. Opdat geen E-nummer, vetrol of jeugdtrauma ons belet om optimaal te presteren.

We zijn zoals we proosten. En daarmee ontzeggen we onszelf ongetwijfeld een zekere levenslust, zoals Roiphe stelt. Iets van woestheid, liederlijk genot, avontuur. Maar het gaat verder dan dat. Ook de cultuur lijkt ontsmet. 'De ander' die minder productief en heilzaam is, met een leven dat wel vol woestheid zit, de loser en de outcast - hij blijft op steeds veiligere afstand.

Dat valt het meest op in de kunsten. In films, literatuur en muziek. Ooit lieten alcoholisten, verschoppelingen en vrijbuiters daar luidruchtig van zich horen. Onaangepaste mannen en vrouwen die niet leefden zoals het hoorden, uit eigen keuze of omdat ze beland waren in het afvoerputje van een economisch systeem. Van Charlie Chaplin tot Dean Moriarty, van de rebellen uit Easy Rider tot Herman Brood of Jan Cremer, en zelfs het uitschot van de familie Flodder - allemaal waren het verbeeldingen van de afwijking, levend volgens hun eigen normen en waarden.

Dirty realism werd het in de Amerikaanse literatuur genoemd, of Kmart realism, naar de goedkope warenhuizen waar de armen hun boodschappen

doen. Charles Bukowski en Raymond Carver gelden als de aartsvaders ervan.

Tegenwoordig domineert toch vooral het Albert Heijn-realisme. Romans spelen zich doorgaans af in de bovenklasse. Personages zijn welvarend en hoog opgeleid, ze verdienen hun geld als leraar, schrijver of architect. Hebben ze een rotbaantje dan is dat niet omdat het moet, maar omdat ze niet weten wat ze willen. Zeker bij jonge schrijvers is het voornaamste probleem van personages keuzestress over alle volle schappen.

Zou het komen omdat schrijvers zelf steeds vaker uit de gegoede klasse komen? Carver noemde zichzelf een 'paid-in-full member of the working poor,' zijn achtergrond was er een van armoede. Net als Bukowski leefde hij het leven dat hij beschreef. Misschien doen hedendaagse schrijvers hetzelfde en zijn ze zodoende betaalde werknemers van de elite.

Het is wat journalist Sean O'Hagan onlangs betoogde over popsterren. In The Observer stelde hij dat hedendaagse pop gentrificeert - de yuppen nemen het over. Steeds meer populaire Britse bands (zoals Radiohead en Coldplay) komen uit welvarende families. Ze groeiden op in chique buurten, zaten op privé-scholen, hadden tijd genoeg om zich muzikaal te ontwikkelen. Tijd die voor de arbeidersklasse, potentiële Sex Pistols, niet voorhanden is met de almaar stijgende kosten van levensonderhoud. Je zou het een aanvulling kunnen noemen op Piketty's Kapitaal in de 21e eeuw - ook in de popmuziek groeit de kloof tussen arm en rijk. De lagere klassen komen er steeds moeilijker tussen.

In zijn stuk vraagt O'Hagan zich af of dit misschien de reden is dat de hedendaagse popmuziek elke notie van een politiek of sociaal bewustzijn mist - omdat de makers ervan de woede en bewogenheid missen om werkelijk iets te willen veranderen.

Waar het om gaat is normativiteit. De stem van de buitenstaander, degene die een ander leven leidt of lijdt dan hoegenaamd hoort, maakt de norm minder vanzelfsprekend. Ooit drong de zelfkant van het bestaan, de rommel en smerigheid, via kunst

burgerlijke levens binnen. Tegenwoordig ziet de welgestelde klasse vooral nog zichzelf.

Als in romans of films de buitenstaander al spreekt, een Turkse kruimeldief bijvoorbeeld, is dat vooral in de vorm van boetedoening. Het was erg, maar inmiddels bewandelt de kruimeldief godzijdank het rechte pad. Hetzelfde procédé vind je in talkshows op tv, die plek waar alcoholisten en berooiden wel alle ruimte krijgen. Bij Oprah of Dr. Phil vertellen ze over de verschrikkingen die ze hebben meegemaakt, alle ellende die anderen is aangedaan, om te besluiten met een 'never again'.

Zolang de afwijking de norm nastreeft, is hij acceptabel. Een dief moet berouw hebben, een dikzak moet af willen vallen en een alcoholist moet van zijn ziekte willen genezen.

Hoe anders was dat toen schrijver Hafid Bouazza eerder dit jaar aanschoof bij Pauw en Witteman. Grijnzend vertelde hij over alle vreugde die zijn alcoholisme hem had gebracht. Hier zat duidelijk iemand met andere waarden dan de doorsnee burgerman. Maar belangrijker nog was dat Bouazza het vuil liet zien. En ons via leverfalen, galstenen en opengebarsten spataderen in de slokdarm die je bloed doen braken, eraan herinnerde wat een lichaam eigenlijk voorstelt. Dat het geen glanzende machine is die je aandrijft met mindfulness en zelfdisciplinerende apps of polsbandjes, maar een pulserende homp vlees, bloed en gal waarin voortdurend iets mis gaat. Ook bij de gezonde exemplaren.

We leven in een tijd waarin het vuil steeds minder zichtbaar is. En het bloed en gif zodoende makkelijk vergeten wordt. Westerse mogendheden doden met drones - het verspilde bloed is slechts een vage vlek op onze beeldschermen. Beeldschermen die in een ver buitenland zijn vervaardigd door in gif gedrenkte handen. Af en toe verschijnt een schrijvend item op tv over kinderen die in mijnen en sweatshops onze luxe-artikelen produceren, of per ongeluk onze bommen opvangen, maar we leven er niet mee. De uitbuiting en uitsluiting blijven op afstand.

En hetzelfde gebeurt hier, in het Westen. Zo zijn de meeste stadscentra al verboden terrein voor bedelaars en verslaafden. Volgens technologievoorspeller Ayesha Khanna duurt het niet lang meer voordat 'slimme' contactlenzen daklozen uit beeld laten verdwijnen. Onlangs was er veel ophef over een kunstproject in Philadelphia waarbij voor 300.000 dollar armoedige buurten werden verborgen achter vrolijke muurschilderingen. Opdat voorbijgangers een leuker uitzicht hadden. Het is een fenomeen dat ook wel 'hipstereconomie' wordt genoemd - van buiten straalt het, daarbinnen rot het. Twee maanden geleden berichtte The New York Times dat de helft van alle New Yorkers op de armoedegrens leeft. Je zou het niet zeggen. Maar dat is wat er gebeurt als de buitenstaander geen stem krijgt, het afwijkende geen gezicht. Dan verdwijnen verschillen achter een glanzende laag conformiteit. Dan lijkt het alsof we echt in een zonnige, schone samenleving leven waarin het grootste probleem keuzestress is over de schier oneindige hoeveelheid kansen.

Er moet meer worden gedronken. En vooral moet er veel woester en smeriger worden geklonken. Waarbij de ander niet op veilige afstand blijft, maar we elkaar zien en raken. Opdat het gif van de werkelijkheid optimaal kan worden vermengd.



Er is nog plek in de Bandbunker

PEREXPRESSIE.NL
BANDBUNKER.



Per Expressie's Bandbunker is er weer helemaal klaar voor: na een zomer vol studiosessies worden de oefenruimtes, nu de scholen weer zijn begonnen, weer goed gebruikt. Nieuwe bands, bekende gezichten en local heroes lopen door elkaar in het voormalig trafohuisje van de NS op de Wagenwerkplaats, dat culturele jongerenstichting Per Expressie enkele jaren geleden omtoverde tot bandparadijs. De twee oefenruimtes, door muzikanten geprezen om hun uitstekende akoestiek, worden dagelijks gebruikt door diverse bands en artiesten uit de regio. De Bandbunker is de plek waar je van beginnend artiest of bandje uit kan groeien tot lokaal, landelijk of wereldwijd talent.



Sinds halverwege 2013 is de opnamestudio gereed. Het eerste jaar dat de opnamestudio, bestaande uit een regie- en een opnameruimte, in gebruik is geweest, is een succes te noemen. Meer dan tien meerdaagse opna-

mesessies, van senioren-jazz tot puber-metal, passeerden de revue. Ook nu staan er weer een aantal opnames voor singles en albums gepland. De Bandbunker-treindendert maar door en raakt steeds bekender de lokale muzikscene. Kom ook aan boord!

www.perexpressie.nl/bandbunker

NIEUWE INITIATIEVEN IN AMERSFOORT

Galerie Archipel en meer

REDACTIE

DE CULTURELE HORIZON VAN AMERSFOORT HEEFT ZICH VERBreed met de komst van een nieuwe kunstgalerie: GALERIE ARCHIPEL. DE GALERIE IS GEHUISVEST AAN DE WEVERS-SINGEL 37. WWW.GALERIEARCHIPEL.NL

Galerie Archipel

Initiatiefnemers van Galerie Archipel zijn Anna Belleforte, Justyna Pennards-Sycz en Laus Heezemans. Zij zijn allen autonome kunstenaars uit de omgeving Amersfoort. Zij zijn idealisten, die naast het creëren van kansen voor (startende) kunstenaars ook een collectief willen starten. Kunstenaars verbonden aan de galerie krijgen de mogelijkheid zich hierbij aan te sluiten. Het collectief zal periodiek

samenkomen en praten over de ziel en zaligheid van het kunstenaarsbestaan. Archipel biedt een ruggengraat voor kunstenaars die daar behoefte aan hebben.

Daarnaast biedt Galerie Archipel een fysieke expositieruimte. Deze wordt gevuld met werken variërend van formaat en stijl, in de prijsklasse van 50 tot 500 euro. De Art Consultant die aanwezig is tijdens de openingsuren van de galerie biedt steun aan de kunstenaars en begeleidt de kunst koper bij de aanschaf van een kunstwerk. Ook zullen er maandelijks culturele evenementen worden georganiseerd in de galerie. Denk hierbij aan workshops, lezingen en diners.

De Kaping

De Kaping is een project dat zijn basis krijgt in het voormalige Kadegebouw.

De initiatiefnemers willen op deze locatie wisselende tentoonstellingen van hedendaagse veelbelovende (jonge) kunstenaars van in en om Amersfoort organiseren met daarnaast een gezellig kunstenaarscafé, dat is aangekleed met meubels van hergebruikte materialen en producten van ontwerpers.

De leegstaande locatie wordt omgetoverd tot een uitnodigende, bruisende en inspirerende ruimte voor jonge, experimentele en niet commerciële beeldende kunst.

Werk van Justyna Pennards-Sycz, Galerie Archipel

VAN EEN GEHEEL ANDERE ORDE WORDT DE EXPOSITIERUIMTE DE KAPING. EEN INITIATIEF VAN DE KUNSTENAARS VERBONDEN AAN HET WERKTUIG AAN DE SOESTERWEG.



Nieuw cultureel webmagazine voor het Eemland

Voor Eempodium maakte Walter Goyen foto's van Orfeo Underground, begin dit jaar uitgevoerd door Holland Opera in de parkeergarage van het nieuwe Eemhuis.



Eempodium. Dat is de naam van een nieuw cultureel webmagazine voor de regio Eemland. De interviews, achtergrondverhalen, recensies en columns op www.eempodium.nl worden geschreven door professionele regionale journalisten die geen blad voor de mond nemen. „Eempodium is een podium dat de culturele ontwikkelingen in de regio Amersfoort op positief kritische wijze volgt”, vertelt Onno Weggemans, een van de initiatiefnemers.

Echte serieuze lokale en regionale journalistiek wordt in de regio Amersfoort steeds minder bedreven. Uitgeve-

rijen hebben de afgelopen jaren fors bezuinigd. Niet alleen zijn veel journalisten ontslagen, maar met hen verdween vaak ook de kritische journalistiek. Dat zie je ook op het gebied van cultuur. Veel artikelen in de lokale en regionale kranten ‘volgen de agenda’ en deskundige kritiek op kunstuitingen komt nauwelijks meer voor. Eempodium wil daarin verandering brengen. „Alle journalisten en fotografen die aan Eempodium verbonden zijn, doen dat vanuit hun passie voor cultuur”, stelt Weggemans. „De meesten van hen zijn zzp'ers die op vrijwillige basis meewerken, omdat zij de waarde van dit podium inzien. Waarde niet

alleen voor henzelf, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in cultuur: van het publiek dat een klassiek concert of een expositie wil bezoeken, tot culturele instellingen en beeldend kunstenaars. Onze journalisten, tekstschrijvers en fotografen kunnen zich via ‘hun’ eigen Eempodium profileren. Als een van hen op positieve of negatieve wijze is geraakt door bijvoorbeeld een expositie, boek, concert of festival dan heeft hij of zij alle ruimte daaraan uiting te geven.”

Onder anderen gerenommeerde journalisten en fotografen als Gerard Chel, Annette Verspoor, Hanneke Kiel, Cees Wouda, Kees Quaadgras, Walter Goyen, Kees de Graaff en David Wijma doen mee aan Eempodium.

Weggemans: „Mede dankzij hun inzet heeft Eempodium zich sinds de start in februari stevig door ontwikkeld. We hebben kinderziektes het hoofd geboden en zetten nu de volgende stappen. Zo gaan we het komende halfjaar nadrukkelijker werken aan onze naamsbekendheid. We gaan ook samenwerkingsverbanden aan met bijvoorbeeld FotoExpo202, Bibliotheken Eemland en Theater De lieve Vrouw.”

Weggemans benadrukt dat Eempodium ook een platform is voor professionele beeldend kunstenaars en schrijvers uit de regio Eemland. „Zij komen geregeld aanbod in interviews. Verder hebben we voor hen een PodiumPitch. Wie een bijzonder kunstwerk wil laten zien of een interessante gedachte wil delen, kan daarop terecht. Geïnteresseerden kunnen meer informatie daarover krijgen door te mailen naar info@eempodium.nl.”

JAN DE GRAAF

galerie Absoluut in de Stad van Cahen

ABEL CAHEN: “DE ERGSTE GEBOUWEN VIND IK GEBOUWEN DIE HELEMAAL NIETS ZIJN. EEN GEBOUW KAN LELIJK GEVONDEN WORDEN; EEN GEBOUW KAN MOOI GEVONDEN WORDEN DAT IS ALLEMAAL LEGITIEM. MAAR WAT EIGENLIJK NIET LEGITIEM ZOU ZIJN IS WAAR JE AAN VOORBIJ LOOPT EN GEEN KWAAD KAN”.
OF
ABEL CAHEN: “...STEDELIJKE COMPLEXITEIT ONTSTAAT NIET BIJ TOEVAL, MAAR KOMT VOORT UIT EEN SYSTEEM”.

In 2014 staat op het kunstplein in de Stad van Cahen het thema ‘De Verborgene Stad’ centraal. Het startschot werd gegeven met een bijzondere reeks foto's gemaakt door Jos Stöver van verborgen plekken aan de Amersfoortse Muurhuizen.

De Stad van Cahen heeft Stichting Absoluut kunst&zofoort uitgenodigd te exposeren:

De 12 deelnemende kunstenaars van Galerie Absoluut ontdekken de gelaagdheid; de reflectie; het klankbord; de verbinding met binnen en buiten, de structuren en de ordening.

Zij ontdekken en onderzoeken de rafels en de muzen van waaruit deze stad zijn gestalte kreeg. Zij richten zich op verborgen mensen, verborgen verleden, verborgen geschiedenis en verborgen verbeelding.

Activiteiten:

Gedurende de looptijd van deze ABSOLUUT 'ont'-dekt de Verborgene Stad! expositie tot 23 november zijn er diverse lezingen en andere activiteiten in het auditorium van de Stad van Cahen, met aan het eind een wervelende slotmanifestatie.

Openingstijden:

De Stad van Cahen is te ontdekken op doordeweekse dagen vanaf 10 uur en in de weekenden van 13 tot 17 uur. Adres: Muurhuizen 104 te Amersfoort.

Hou de persberichten via de (social) media in de gaten!



Colofon

STADSGALERIJ

De stichting StadsGalerij is de uitgeefster van de StaalkaartKUNSTENkrant. De StaalkaartKUNSTENkrant verschijnt onregelmatig 3 x per jaar.

CORRESPONDENTIEADRES: Arnhemseweg 41, 3817 CA Amersfoort

WEBADRES: www.stadsgalerij.nl

www.staalkaartkunstenkrant.nl